



De vogels in de bomen, zij zingen hun lied.....

(Tekst & muziek Hanna Lam & Wim ter Burg)



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 06-22367399 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLevenin verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

KerkLevenin

Kerkdiensten

April-Mei

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website				
Zo.	14-4 10:00	ds. Joop Jansen Schoonhoven	Drempt	
Zo.	21-4 10:00	ds. Karin Spelt e.a.	Doesburg	Martinikerk, oecumenische cantatedienst
Zo.	28-4 10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	
Zo.	5-5 10:00	ds. Charlotte Goldschmeding	Drempt	
Zo.	12-5 10:00	ds. Machteld de Mik-van der Waal	Drempt	
Zo.	19-5 10:00	mw. Marjan van Zadelhoff	Achter-Drempt	oecumenische Pinksterviering met de geloofsgemeenschap H. Willibrord
Hummelo				
Zo.	14-4 10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	Herbevestiging ambtsdragers
Zo.	21-4 10:00	ds. Elise Wijnands e.a.	Martinikerk	Doesburg, oecumenische dienst
Zo.	28-4 10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	
Zo.	5-5 10:00	Kerkenraad	Dorpskerk	
Zo.	12-5 10:00	ds. Joop Jansen Schoonhoven	Dorpskerk	Wezenzondag, moederdag
Zo.	19-5 10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	1e Pinksterdag, m.m.v Gospelband Amio
Wichmond				
Zo.	14-4 10:00	ds. J. Mol (Gaanderen)	Dorpskerk	
Zo.	21-4 10:00	ds. H. Oostdijk (Steenderen)	Dorpskerk	Dienst met Steenderen in Wichmond
Zo.	28-4 10:00	ds. H. Knol (Warnsveld)	Dorpskerk	
Zo.	5-5 10:00	ds. W. Onderwaater (Aalten)	Dorpskerk	
Do.	9-5 9:00	mw. Z. Langwerden	Dorpskerk	Hemelvaartsdag
Zo.	12-5 10:00	dhr. E. Fokkema (Apeldoorn)	Dorpskerk	
Zo.	19-5 10:00	ds. J. Krajenbrink (Vorden)	Dorpskerk	1e Pinksterdag

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



Gij in uw grenzeloos licht
als wij bestaan voor U
als gij ons hoort en ziet
deze mensen die hier zijn
die U roepen: wie zijt Gij,
Eeuwig Levende God -
als Gij ons hebt gemaakt
zoals Gij licht hebt gemaakt
zoals Gij nacht hebt gemaakt,
aarde, en deze dag,
zegen ons dan met uw licht
met het licht van uw ogen.

Uit: Gezongen liedboek: *Gij in licht* (154)
Tekst: Huub Oosterhuis



Media vita in morte sumus



In het “oude” Liedboek voor de kerken, onder nr. 272 kunt u de vertaalde versie van dit lied vinden. Maarten Luther had dit laat-latijnse lied voor het Duitse kerkvolk toegankelijk gemaakt. Het werd oorspronkelijk als een Gregoriaanse antifoon gezongen in de vastentijd voorafgaand aan Pasen.

De beginregel duidt de realiteit aan die we als mensen helaas moeten ondervinden wanneer iemand ons ontvalt: “midden in het leven, zijn we door de dood omgeven”. Nou niet bepaald een vrolijk stukje om te lezen zult u wel denken en dat is terecht. Eigenlijk is het om er terneergeslagen en boos van te worden! In Johannes 11: 33 staat dat Jezus diezelfde emotie toont bij het zien van zoveel verdriet rond het sterven van zijn goede vriend Lazarus. De macht die de dood blijkbaar heeft om het leven te ontwrichten is ergerlijk. Je zou willen dat die er niet was. Nogal wat schrijvers, dichters en andere kunstenaars hebben zich in de loop der eeuwen vanuit allerlei gezichtspunten beziggehouden met het fenomeen van de dood. Een treffend voorbeeld dat ik behandelde toen ik nog literatuurles gaf, was van de Oostenrijkse experimentele dichter Ernst Jandl. Sommigen van u herinneren zich nog wel – al of niet tijdens een nachtmerrie ...- de bekende verbuigingsrijtjes van Duitse zelfstandige naamwoorden: de eerste t/m de vierde naamval en dan netjes onder elkaar. Jandl deed de verbuiging van het woord der Tod net even een beetje anders en dat geeft een speciaal effect. Kijk maar:

der Tod des Todes
dem Tod den Tod

Dat zou toch prachtig zijn? Als we dat eens mochten beleven: de dood van de dood! En konden uitroepen: (de) dood aan de dood! Nog even geduld, maar Gods Woord zegt dat het gaat gebeuren: “... en de dood zal niet meer zijn!” (Openbaring 21:4)

In Johannes 11 laat de Levensvorst zien, dat de dood in Zijn nabijheid niet mag bestaan: Lazarus komt uit de dood te voorschijn! Hier wordt Pasen al werkelijkheid voordat het Pasen is! Dit is ook de hoop van al degenen die in Christus gestorven zijn.

Paulus is in 1 Cor 15:12-14 glashelder als hij schrijft dat wie de daadwerkelijke opstanding van Jezus Christus uit de dood ontkent een geloof zonder inhoud predikt! Dat moeten we toch met z'n allen niet willen: een geloof zonder hoop

De christelijke muziekgroep Sela heeft een lied uitgebracht met daarin de woorden:

Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop!



Godfried Bomans schreef eens: “Het is waar: de dood kunnen we niet ontgaan. Dat is ook niet zo erg. Want dan begint het verblijven bij een Gastheer die zo boeiend is dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt.”

- Barend Verkerk, scriba PG Hummelo

Manifestatie van Knekel tot Klepel in de Martinikerk

Op **zaterdagmiddag 1 juni van 14.00 tot ca 17.00 uur** zal er in de Grote of Martinikerk in hartje Doesburg een manifestatie plaatsvinden met als thema "van Knekel tot Klepel", een ontdekkingsreis door de geschiedenis van de Martinikerk. Er zal een lezing worden verzorgd door Paul le Blanc, kunsthistoricus, Frans Westra, historicus en Frans Haagen, beiaardier van het Doesburgs carillon. Tevens is er voor een beperkte groep een mogelijkheid om de kerktoeren te beklimmen en om zo aanwezig te zijn bij een live bespeling van het carillon. Iedereen die in de kerk blijft kan daar door middel van een livestreamverbinding de unieke beklimming van de kerktoeren en het bespelen van het carillon meemaken en ervaren. Wilbert Berendsen, organist, zal tussen de bedrijven door acte de présence geven met de bespeling van één van de kerkorgels. Tijdens de pauze en na afloop van de manifestatie heeft ook het Zilvermuseum haar deuren geopend. Tijdens de lezing zal Paul le Blanc ingaan op de cultuurhistorische achtergrond van de mogelijk bij de beeldenstorm sterk beschadigde stenen schotel met het gepresenteerde hoofd van Johannes de Doper op een van de pilaren van de Martinikerk. Frans Westra zal het onderwerp begraven in en om de Grote Kerk, 16e tot 19e eeuw behandelen. Frans Haagen zal het thema de geschiedenis en de ontwikkeling en het gebruik van de beiaard in het algemeen en van Doesburg in het bijzonder uitdiepen.



Deze middag is een unieke samenwerking tussen historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh, de Grote of Martinikerk en Stichting Doesburgs Carillon. Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar via www.martinikerk-doesburg.nl/programma. Kosten van consumptie (koffie/thee) inbegrepen.

Geluk

Ik maak
geen verre speurtocht
meer naar het geluk

beroid
ben ik daar vaak
van teruggekomen

met open ogen
kijk ik
in het hier
kijk ik
in het nu van nu
en wonderlijk:
ik zie
de alledaagse dingen
zich verdringen
om mij te wijzen op
geluk

Oeke Kruijthof

Predikant: ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

Scriba: e-mail: scriba@kerkdrempe.nl

Website: www.kerkdrempe.nl

Van de predikante

Een wonderlijk bericht.....

We zijn de tijd tussen Pasen en Pinksteren ingegaan. Deze tijd heet de Paastijd. De kleur van het kerkelijk jaar blijft wit. De kleur van het feest. In de zondagen na Pasen horen we hoe het wonderlijke bericht van Pasen de leerlingen van Jezus bereikt en de wereld ingaat. En wat het met hen doet. Om Pasen te kunnen vieren moet je ontvankelijk zijn voor het wonder. Je kunnen verwonderen. Daar hebben we het tijdens het Paasfeest over gehad. Over dat wonderlijke bericht dat we eigenlijk niet kunnen begrijpen. Dat alles wat dood en doods is niet het laatste woord heeft,



maar nieuw leven steeds weer kan doorbreken. Zoals het verhaal van Jezus laat zien. Hij verschijnt aan zijn leerlingen. Er zijn verhalen over hoe hij zich aan hen laat zien. Aan Thomas, die hem aan wil raken om te kunnen geloven dat hij het echt is. Aan de Emmaüsgangers die vol verdriet weglopen van Jeruzalem en in gesprek komen met een man die plotseling met hen meeloopt. Aan de leerlingen die weer zijn gaan vissen en iemand op de oever zien staan. Ze zijn verrast als ze Jezus herkennen.

Hij is niet dood, hij leeft. En hij gaat hen voor, vraagt hen zijn weg te volgen. Op die weg zullen ze steeds weer ervaren dat hij erbij is.

Verwondering. Daar hebben we het ook over gehad tijdens de thema-avond in de kerk van Hummelo op woensdag 3 april. We hebben gedeeld wat ons kan verwonderen. Verwondering vraagt om een open en ontvankelijke houding. Je kunnen openstellen, je kunnen laten verrassen, je laten raken door iets of iemand. Misschien begrijp je het niet helemaal en dat maakt het juist mooi en bijzonder. Eigenlijk heb je daar de ogen van een kind voor nodig. De ontvankelijkheid en puurheid van een kind die met andere ogen naar de werkelijkheid kijkt. Voor wie alles nieuw is. Huub Oosterhuis schreef een mooi lied, waarmee we de avond van 3 april hebben afgesloten. Wek mijn zachtheid weer, geef mij de ogen van een kind. Dat we in de paastijd onze ogen en oren openhouden en ons laten verwonderen. Dat maakt het leven mooier en rijker.

-ds. Karin Spelt

Terugblik gemeenteavond 18 maart 2024

Maandag 18 maart waren 24 gemeenteleden bij elkaar op het koor van de kerk in Drempt. Hoofdthema was het beleidsplan 2024-2028. Voordat we daarover hebben gesproken zijn er mooie, positieve, inspirerende ervaringen gedeeld. Het was mooi om daarmee te beginnen.

Wat opviel is dat veel mensen de kerkdiensten noemden. Een goed verzorgde kerkdienst met mooie liederen en muziek wordt als waardevol ervaren. Het is een moment van bezinning, je kunt je er opladen, je wordt aan het denken gezet. Ook het ontmoeten van elkaar na de dienst met een kopje koffie wordt als belangrijk genoemd. Het is een moment van omzien naar elkaar. Een moment, waarop gevoeld wordt hoe mooi het is deel te zijn van een gemeenschap. We merken dat een aantal mensen graag de kerkdienst thuis volgt via Kerkdienstgemist.nl. Het is natuurlijk heel fijn dat het er is. Mensen zijn verbonden ook als je niet naar de kerk kunt komen. Maar het gevoel van gemeenschap kan het natuurlijk niet vervangen. In het rondje werd ook genoemd dat er zoveel mensen zijn die als vrijwilliger een taak op zich hebben genomen. En ook trouw zijn en het al jaren doen. Mensen die het fijn vinden een praktische taak te doen. Op dinsdag 19 maart is bijvoorbeeld de kerk van Drempt weer aangepakt voor de jaarlijkse grote schoonmaak. Fijn dat er ook mensen buiten de meest betrokken kring van de kerk meedoen. Dat geldt ook voor het onderhoud van de begraafplaatsen, de koffiediensten, de bloemendienst en het grote netwerk van contactpersonen in de pastorale wijken. We willen alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Mooi om zo samen kerk te zijn. De groeiende samenwerking met Hummelo en de andere kerken in de regio werd ook als positief benoemd.



Daarna hebben we het beleidsplan besproken. U kunt het inzien via de website. De PGDO is een kleine, maar betrokken gemeente. Net als veel andere kerken hebben we te maken met krimp en vergrijzing. De verwachting is dat de gemeente op korte termijn te klein wordt om vitaal te zijn en



alle aspecten van het gemeentezijn voldoende een plek te geven. De kerkenraad heeft daarom als prioriteit voor de komende jaren gesteld verdere samenwerking met onze buurgemeenten te onderzoeken. In eerste instantie met de gemeente Hummelo. Met name op het gebied van gezamenlijke kerkdiensten is hiermee een begin gemaakt. Deze samenwerking zal in 2025 worden uitgebreid. Er zal dan 1x per maand een gezamenlijke dienst zijn. En in de wintermaanden van oktober t/m maart twee keer per maand. Daardoor zullen er minder gastpredikanten nodig zijn. De gemeente is hier positief over. Daarnaast wordt de

samenwerking met de andere kerken in de regio Doesburg echter ook heel waardevol gevonden. Het is belangrijk de samenwerking niet alleen met twee gemeenten te doen. Dit wordt als kwetsbaar gezien. Bovendien is er meer risico dat de partners niet gelijkwaardig zijn. Ons doel is dan ook op de lange termijn ons in te zetten voor het voortbestaan van een vitale christelijke gemeente in onze regio. Ook de grotere samenwerking is de afgelopen jaren in en na de coronatijd gegroeid. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden in het kader van Ontmoeten Inspireren Delen. Het is waardevol om daar ook mensen uit verschillende kerken te ontmoeten. De belangstelling voor deze activiteiten lijkt te groeien. Dat is motiverend en inspirerend. Ook op het gebied van het jeugdwerk zullen we meer gaan samenwerken. De groep kinderen en jongeren in onze gemeente is te klein om dit zelfstandig te kunnen doen. Deze zomer zal de kindernevendienst in onze gemeente daarom worden afgebouwd.

Daarnaast wordt er onderzocht hoe we elkaar kunnen versterken op bestuurlijk gebied. Er zijn contacten met het college van kerkrentmeesters en diakenen in Hummelo.

De aanwezige gemeenteleden hebben positief gereageerd op het beleidsplan dat door de kerkenraad is voorgesteld. Dus we zullen hiermee verder gaan en u uiteraard op de hoogte houden.

Ook de groep kerkenraadsleden wordt kleiner. We merken dat nieuwe vacatures niet meer ingevuld kunnen worden. Er is bijvoorbeeld een vacature voor ouderling in Hoog-Keppel. Toch zijn er op dit gebied ook positieve berichten. Wij hebben Margreet Bannink bereid gevonden om in eerste instantie als taakdrager een aantal taken van het scribaat op zich te nemen. Zij notuleert de vergaderingen en is aanwezig bij het moderamen. Gaat de agenda maken en heeft een aantal secretariële taken op zich genomen. De hoop en verwachting is dat we na een eerste kennismaking met het werk haar in de loop van het jaar ook als ambtsdrager met als taak het scribaat mogen bevestigen. Daar zijn we heel blij mee.

De sfeer op de gemeenteavond was positief. Samen gaan we verder op de ingeslagen koers. Fijn dat er momenteel genoeg kerkenraadsleden zijn die zich hiervoor willen inzetten.

*-het moderamen van de kerkenraad,
Janine Garretsen, Jan Bruil, Margreet Bannink, Karin Spelt*

Openluchtdienst 30 juni 2024

Vorbereiding maandag 22 april 19:30 uur Kerkhuis Hoog-Keppel



De openluchtdienst is dit jaar op zondag 30 juni. We zijn weer te gast bij de familie van Amerongen aan de Veldweg 31 in Drempt. Daar zijn we heel blij mee. Het is een prachtige plek voor de openluchtdienst. Een openluchtdienst vraagt natuurlijk om een commissie om het voor te bereiden. Omdat ik in de maand mei afwezig ben wil ik graag op 22 april alvast een keer bij elkaar komen.

Afscheid kindernevendienst

Tijdens de openluchtdienst gaan we afscheid nemen van de kindernevendienst. Mariëlle van Amerongen en Josja van Mierlo hebben aangegeven ermee te stoppen. Twee van hun kinderen gaan na de zomer naar het voortgezet onderwijs. Dit maakt de groep te klein om zinvol door te gaan. In het beleidsplan hebben we al aangegeven dat we het jeugdwerk gezamenlijk met de andere kerken in de regio gaan aanbieden. We gaan in het volgende kerkblad Mariëlle en Josja nog uitgebreid bedanken voor al het werk dat ze in vele jaren met kinderen en jongeren hebben gedaan. Mariëlle is al meer dan 25 jaar betrokken bij de kindernevendienst. Josja de laatste acht jaar. Er zijn dus heel wat jongeren en volwassenen die bij hen in de zondagschool en kindernevendienst hebben gezeten. We willen hen uitnodigen om er op 30 juni bij te zijn.



Van generatie op generatie

We moeten natuurlijk nog samen op 22 april een thema voor de openluchtdienst gaan verzinnen. Maar het lijkt mij leuk om wat met de verschillende generaties binnen de gemeente doen. Wat zou het leuk zijn om bijvoorbeeld elke generatie te vragen met een groepje iets te laten zien en horen op 30 juni. Bijvoorbeeld wat voor jou generatie belangrijk is in het leven en in de kerk. Een leuk presentatie met een lied, stukje drama o.i.d. Laat de creativiteit maar stromen. Ik denk aan de volgende groepen:

4-12 jaar, 12-25 jaar, 25-40 jaar, 40-60 jaar, 60-80 jaar, 80 jaar en ouder

Wat zou het leuk zijn als er van elke generatie spontaan een aantal mensen zich zouden aanmelden om mee te doen. Vandaar mijn oproep aan iedereen. Als je mee wilt denken met de voorbereiding van de openluchtdienst meld je dan bij me aan en kom op maandag 22 april naar het kerkhuis.

Natuurlijk ga ik mensen nog persoonlijk vragen, maar bij deze alvast een eerste oproep. Een leuke openluchtdienst maken we samen.

-ds. Karin Spelt

Studieverlof en vakantie in mei

Stage in de Evangelisch-Reformierte Kirche in Olten, Zwitserland.

Van 3 mei tot 2 juni ben ik afwezig. Als predikanten mogen wij elke vijf jaar enkele weken studieverlof opnemen. Mijn man Jeroen en ik willen dat invullen door vier weken stage te gaan lopen in een kerk in Zwitserland. Acht jaar geleden hebben we ook samen stage gelopen in een kerk in Tampa, Florida in de VS. We waren te gast bij een gemeentelid van Jeroen, die daar tijdelijk met zijn gezin woonde. We vonden het destijds heel inspirerend om mee te lopen in een kerkelijk gemeente in het buitenland en mensen te spreken. Het is verfrissend om even in een heel andere keuken te kijken. We kwamen met nieuwe ideeën terug. Vandaar het plan om dit nog een keer te doen. Nu in Zwitserland, in de stad waar onze dochter met haar gezin woont. De kerk daar is vergelijkbaar met die in Nederland en kent soortgelijke problemen. We zijn bijvoorbeeld benieuwd hoe zij omgaan met de krimp in de kerk en hoe zij mensen van verschillende generaties proberen te bereiken. Ook gaan we kijken wat er op diaconaal gebied gedaan wordt.

Natuurlijk is het ook leuk een paar weken in de buurt van het gezinnetje van onze dochter te zijn. We hebben twee weken vakantie en twee weken studieverlof en verdelen vrije tijd en stage over deze vier weken. Als we terug zijn zal ik uiteraard wat delen van mijn ervaringen.

-ds. Karin Spelt

In Memoriam

Elfriede Cornelia Geertruida Jacoba Jaqerman-Stijkel

Op donderdag 14 maart is Fieke Jagerman overleden. Zij heeft de gezegende leeftijd van 101 jaar bereikt. Fieke is geboren in Boskoop en werkte als jonge vrouw in Leiden als chemisch analiste. Met haar man Harry verhuisde ze naar Laag-Keppel. Daar woonden ze met hun gezin met veel plezier op een woonboot in de Oude IJssel. Ze hielden van zeilen en roeien en waren graag op het water. Ze hadden een kaashandel in Doetinchem, waar Fieke ook in mee werkte. Ze kregen vier kinderen. Tineke, Eric, Marius en José. Tot groot verdriet overleed Eric na een val in het water toen hij drie jaar was. Dit verlies legde een schaduw over het gezin. Maar het lukte hen ook weer om door te gaan en er te zijn voor hun drie kinderen.

Na de pensionering kwam er tijd en ruimte voor andere dingen. Ze hielden veel van reizen en

en overwinterden vaak in Spanje. In 2002 overleed Harry. Fieke pakte het leven weer op en reisde nog steeds veel. Ze had een brede belangstelling. Ze hield van kunst en literatuur. Ging graag naar concerten en musea en was geïnteresseerd in alles wat er in de wereld gebeurde. Tot op hoge leeftijd las ze de NRC. Ze reed graag auto en reed op haar 90e nog alleen naar haar kinderen in Rotterdam. Ze hield van het leven op het water, genoot van de natuur en de eendjes rond de boot. In 2018 kreeg ze een lichte tia en kon ze eigenlijk niet meer alleen op de woonboot wonen. Ze verhuisde naar een kamer in de Gouden Leeuw. Ze vond het moeilijk steeds meer afhankelijk te worden. Door haar doofheid werd de communicatie ook lastiger. Toch probeerde ze iets van het leven te maken. Ze hield een bepaalde levenslust en genoot ervan als mensen op bezoek kwamen. Op tv keek ze nog steeds graag naar de Tour de France en de Formule 1 met Max verstappen. Een bijzondere vrouw, die door haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen gemist zal worden. De uitvaart was op donderdag 21 maart in de kerk van Drempt in de besloten kring van de familie. Daarna is ze te ruste gelegd op de begraafplaats in Hoog-Keppel bij haar man en zoontje Eric.

-ds. Karin Spelt

Gerrit werd op 16 mei 1945 in Borculo geboren als vierde in het gezin Bloemendaal, na Gerrit werd ieder verblijd met nog een vijfde telg. Na de Its ging Gerrit als automonteur aan het werk bij Auto Palace te Doetinchem. Op de dansvloer in Borculo sloeg de vonk over naar Diny uit Drempt. Er werd getrouwd en kort na de geboorte van dochter Astrid verhuisde het jonge gezin van Doetinchem naar Achter-Drempt, onder één dak bij de ouders van Diny. Er veranderde best veel: Gerrit vond ander werk bij Van de Pavert in Doetinchem. Én een hele mooie verandering, het gezin werd uitgebreid met de komst van Niels.

Zingen en muziek waren grote liefhebberijen van Gerrit, hij was gangmaker op menig feestje.

Gerrit had zelfs een alias: Haverkamp. Onder die naam genoot hij enige bekendheid als zendamateer. Er ontstond een heus piratenteam "de notenkrakers", het was wel even wennen toen de inmiddels grootste zender van de Achterhoek, in 1983 uit de lucht werd gehaald.

Wel kwam er kwam nu wat meer tijd om zelf muziek te gaan maken, Gerrit sloot zich aan bij Muziekvereniging Oldenkeppel. In 1996 werd er verhuisd naar Voor-Drempt, waar 'oma Wesselink' ook nog vele jaren met veel plezier heeft gewoond in de aanbouw van hun huis.

Het blazen op de bariton, de muziek bleef een rode draad in zijn leven. Tijdens de herdenkingsdienst werd Gerrit dan ook letterlijk door de muziek gedragen. Wat was dat een mooi en ontroerend gezicht, toen leden van muziekvereniging Hummelo en Keppel de kist de kerk van Drempt binnenbrachten. Terwijl andere leden Groot is Uw trouw speelden. Het was echt zoals in een lied: als eens mijn eigen adem stukt, dan draagt mij Uw muziek. Muziek neemt de ziel mee naar een plek waar alle tranen gedroogd worden. Elly van der Loos, voorzitter van muziekvereniging Hummelo en Keppel sprak mooie warme woorden over Gerrit. Bijna had Gerrit zijn 40-jarig jubileum als muzikant mogen vieren.

Dat Diny, Astrid en Michel en Niels zich gesterkt en gesteund mogen voelen aan de vele goede herinneringen aan Gerrit en in de volgende woorden:

Als je je voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn.

Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn.

Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn,

dan ben je niet heengegaan, maar Thuisgekomen.

Gods gezegende nabijheid gewenst.

-ds Elise Wijnands

7



Ontmoeten ~ Inspireren ~ Delen

in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

Samen wandelen in de lente

April is een mooie maand om naar buiten te gaan. De natuur ontluikt uit haar winterslaap. Op verschillende plekken kunt u aansluiten om te wandelen.

Lentewandeling in de Veluwezoom

Vrijdag 19 april

**Start 13:00 uur bij Bezoekerscentrum Veluwezoom,
Heuvenseweg 5a in Rheden**

Elk jaargetijde heeft haar eigen kleur en sfeer. In de lente komt de kleur terug in de natuur. De bomen komen uit met verschillende groentinten. Bloesem kleurt bomen en heesters wit en rose. De eerste voorjaarsbloemen bloeien. Het nieuwe leven maakt vrolijk en nodigt uit om naar buiten te gaan.

Het is waardevol om tijdens het wandelen je als het ware onder te dompelen in de natuur en met al je zintuigen te ervaren wat dat aan je doet. Doordat je lichaam ontspant volgt na een tijdje ook je hoofd, dat vanzelf helderder, leger en frisser wordt.



De natuur is ook vol symboliek. Wat je ziet, hoort, voelt of ruikt kan raken aan iets wat je bezig houdt.

De lentewandeling begint met een stiltewandeling, waarin we met kleine oefeningen de natuur om

ons heen met alle zintuigen ervaren. In het tweede deel is er ook ruimte voor gesprek over wat de natuur op deze dag met ons doet.

De wandeling duurt ongeveer twee en een half uur (8 km). We lopen in een rustig tempo. Soms vertragen we of staan even stil. We eindigen met koffie of thee in het bezoekerscentrum. De wandeling is gratis, drankje na afloop voor eigen rekening.

Meer informatie hierover op www.speltnatuurcoaching.nl

Info en opgave karin.spelt@gmail.com tel 06-13554749

In 2024 wordt deze wandeling elk jaargetijde aangeboden.

Data:

Zomerwandeling vrijdag 9 augustus

Herfstwandeling vrijdag 18 oktober

'Wat hebben we bij de koffie?'

Ooipoortkerk, Ooipoortstraat 52 Doesburg

10:00-11:30 uur

'Wat hebben we bij de koffie?' is een ontmoetingsochtend op de eerste woensdag van de maand, waarbij een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, maar ook van een kort programma. Dit kan een gastspreker zijn, iets met verhalen, of muziek. We bieden 'een gezellige inloop met een plus'.

Er wordt altijd 'iets' aangeboden, maar dat duurt maximaal een half uur.

Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie/thee en gesprek.

1 mei Leo van Bommel

Leo van Bommel is de huidige gids van het Arsenaal . Op 6 maart vertelde Leo over de Begijnentijd en Kloosterlingentijd in het gebouw het Arsenaal. Deze ochtend gaat het over de tijd dat het gebouw gebruikt werd als Arsenaal.





Predikant: ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •
Scriba: dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •
 tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

En nu?

Na de hoopvolle viering van Pasen is het de bedoeling dat we de kracht van het Paasevangelie vasthouden. Maar hoe gauw ebt het vertrouwen niet weg, als we denken aan alles wat er in de wereld gebeurt; de voortwoekerende oorlogen, terreur, dreiging, dood en verderf.

Als we soms zelf overspoeld worden door nare berichten over ziekte en dood. Iedereen zal op zijn of haar eigen wijze hierin een weg proberen te vinden. Als we daarbij tegen onszelf en tegen elkaar maar die twee woorden blijven zeggen: en toch!

Zet ze bijvoorbeeld voor de tekst van Abbé Pierre:

En toch...

Ik zal blijven geloven, zelfs als iedereen de hoop verliest.

Ik zal blijven liefhebben, zelfs als anderen haat zaaien.

Ik zal blijven bouwen, zelfs als anderen vernietigen.

Ik zal over vrede blijven spreken, zelfs te midden van een oorlog.

Ik zal licht blijven verspreiden, zelfs te midden van de duisternis.

Ik zal blijven zaaien, zelfs als anderen de oogst vertrappen.

En ik zal blijven schreeuwen, zelfs als anderen zwijgen.

En ik zal blijven een glimlach brengen op gezichten in tranen.

En ik zal verlichting brengen, als we de pijn zien.

En ik zal redenen tot vreugde bieden waar alleen maar verdriet is.

Ik zal degene die besloot te stoppen, aanmoedigen om door te lopen...

En ik zal mijn armen uitstrekken naar hen die zich uitgeput voelen.

Abbé Pierre (1912 – 2007) was Frans priester en in de Tweede Wereldoorlog lid van het verzet. In 1949 richtte hij de Emmaüs beweging op met als doel vluchtelingen, armen en thuislozen te helpen.

- Ds Elise Wijnands



Bij de diensten

Ds. Elise Wijnands gaat voor op 14 april. Op 21 april is er in Hummelo geen kerkdienst, maar in Doesburg in de Martinikerk wordt dan een oecumenische dienst gehouden. Meer informatie leest u onder de bloemengroet. Op 28 april is ds. Elise dan weer in Hummelo en op zondag 5 mei verzorgen enkele kerkleden de dienst. Ds. Joop Jansen Schoonhoven uit Doetinchem leidt de dienst op zondag 12 mei. Dan is het ook moederdag.

Koster/organist

14 april: NN/Broer de Boer
28 april: Ab de Vries/Frans Konincks
5 mei: Jan Hagenbeek/Broer de Boer
12 mei: Leida Wenneker/Ap Addink

Uitgangscollectes

14 april: plaatselijk jeugdwerk
28 april: plaatselijk kerkenwerk
5 mei: Eredienst en muziek
12 mei: Stichting Handen ineen voor Gambia

Bloemengroet

Zondag 3 maart gingen de bloemen uit de kerk naar de fam. Nijenhuis aan de Brouwerij. Op 10 maart werden ze gebracht naar mw. Bouknegt en op 17 maart kreeg mw. Diny van de Barg aan de Broekstraat de bloemengroet. Op Palmzondag 24 maart gingen de bloemen naar mw. Hanneke Kets-Veneman. Op 1e Paasdag gingen de bloemen naar Henk Maalderink.

Oecumenische dienst

21 April om 10.00 uur in de Martinikerk, Kerkstraat 4, Doesburg

Tijdens deze gezamenlijke dienst is Bachensemble Arnhem onder leiding van Pieter Endedijk te gast. Het Bachensemble Arnhem heeft tot doel cantates van Johann Sebastian Bach te laten klinken in kerkdiensten zoals dat ook in de tijd van Bach gebeurde. De cantate die centraal staat is BWV 12: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Deze cantate is geschreven voor de derde zondag na Pasen, zondag Jubilate. De evangelietekst voor deze zondag is uit Johannes 16:16-23, Christus spreekt tegen zijn leerlingen "Jullie zullen diepbedroefd zijn, maar jullie verdriet zal veranderen in vreugde". Met deze dienst sluiten we het jaarthema 'Levenskunst' af.

Francie Jansen, ds. Jaap Lof en ds. Elise Wijnands zullen vanuit de gezamenlijke kerken de dienst mede voorbereiden. Er is deze zondag kindernevendienst

Opbrengst collectes januari en februari 2024

In de dienst

Kerk: januari € 170,91 & februari € 122,10
Diaconie: januari € 113,94 & februari € 81,40



Uitgangscollectes

07-01 € 121,40 Kerk in actie Oekraïne
14-01 € 45,80 Poor people's fund
21-01 € 26,65 Plaatselijk kerkenwerk
28-01 € 112,84 Samen tegen armoede in ons land
04-02 € 43,95 Plaatselijk jeugdwerk
11-02 € 49,80 Plaatselijk kerkenwerk
18-02 € 54,50 Eredienst en muziek

* 21 december 1946 Jan Loui Vrogten †19 februari 2024



*De winter is voorbij, het regent niet meer.
Buiten bloeien de bloemen al, de vogels gaan weer zingen.*

Deze tekst uit bijbelboek Hooglied, was gekozen bij de foto die op de rouwkaart van Jan staat.

We zien het ouderlijk huis met op de voorgrond een heel veld sneeuwklokjes.

Jan werd op 21 december 1946 geboren als oudste zoon van Elsken en Jan Vrogten. Met Willie, Leida, Chris en Els was het een mooi gezin. Na de lagere school op de Wittebrink werd koers gezet naar de landbouwschool in Zelhem. Eigenlijk had Jan veel liever iets met techniek gedaan. Dat daar zijn hart lag, merkten we ook in onze kerkelijke gemeente: wat heeft hij toch veel opnames verwerkt tot goede cd's en later ook usb sticks, rouw- en trouwdiensten en natuurlijk de zondagse kerkdiensten. Jan was daarin ook een pietje precies: een opname was niet gewoon opnemen en overzetten. Toneel en zang waren grote liefhebberijen van Jan. Vanaf zijn twaalfde jaar ging hij al naar de jeugdvereniging, hier startte zijn toneel carrière. Zijn uitstekende geheugen kwam hier uitermate goed van pas! Maar ook voor alles rondom het toneel zette Jan zich in. Die andere rode draad in zijn leven was de zang. Ook hier bleef het niet alleen bij het zingen, jarenlang was hij ook penningmeester.

Met Kerstmis 1997 veranderde er veel in het leven van Jan: Ria kwam in zijn leven.

Ach wat zat Jan nog vol plannen: dacht erover om toch maar een elektrische fiets aan te schaffen: "Ria heeft er al eentje en het is soms toch wel hard trappen om bij te blijven!" Zover is het helaas niet gekomen. Jan bleek heel erg ziek te zijn, toekomstplannen werden in één keer doorgestreept. Gelukkig kon Jan nog heel veel dingen regelen. Zo ook zijn uitvaart. Naast het Ave Maria, Ave Verum en Panis Angelicus klonk het door Jan ook zo geliefde Jesus bleibet meine Freude in de Hummelse kerk.

Bidden we Ria en haar gezin, Willie, Chris, Els en Henk, neven en nichten en allen die Jan in het hart hebben gesloten, dat zij mogen ervaren dat God hen nabij is in alle seizoenen van het leven.

- Ds. Elise Wijnands

Gemeenteavond

Woensdagavond 17 april om 20.00 uur houden we onze jaarlijkse gemeenteavond in de Ruimte in Hummelo. De diaconie, de kerkrentmeesters en de ouderlingen vertellen dan wat meer over het afgelopen jaar en over hun plannen voor de toekomst. Daarnaast is er de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over andere zaken zoals bijv. de gezamenlijke kerkdiensten die we de afgelopen periode met Oldenkeppel/Drempt hebben gehouden. U bent van harte uitgenodigd!

Tijdelijk afwezig

Ouderling Karel Onstenk zult u een aantal maanden niet in de wijk en kerk zien. Hij wordt begin april geopereerd en krijgt voor de 2e keer een nieuwe knie. Hebt u een ouderling nodig dan kunt u het groene boekje daarvoor raadplegen.



Kinderkerk

Op zaterdag 23 maart kwamen er 's-middags 24 kinderen palmpaasstokken versieren in de Ruimte. Tussen 14.00-14.30 uur kon iedereen die een stok wilde komen versieren binnen lopen.

De stokken werden versierd met rozijntjes, rondjes nibbit, paaseitjes, buxustakje en bovenop de broodhaantjes. De palmpaasstok vertelt eigenlijk het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus. De stok is een kruis om eraan te herinneren dat Jezus aan het kruis is gestorven. Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus waarbij hij het brood brak en deelde met zijn discipelen. De haan herinnert aan de voorspelling die Jezus doet aan Petrus dat voordat de haan driemaal zal kraaien Petrus Jezus zal verloochenen. De rozijntjes staan voor de dertig zilverlingen waarvoor Jezus door Judas werd verraden. Twaalf chipjes aan een slinger verwijzen naar de twaalf discipelen. De eitjes aan de stok staan voor een nieuw begin. Het verhaal van Pasen is eigenlijk ook het verhaal van een nieuw begin. De buxustakjes stellen de palmtakken voor waarmee Jezus op weg naar Jeruzalem werd bejubeld. Iedereen kreeg de uitleg van de palmpaasstok mee naar huis en ook een uitnodiging voor de paasmaaltijd.

Op zondag 24 maart vond de palmpaasoptocht plaats met vooraf het eieren zoeken op het schoolplein van de Woordhof. De gouden eieren waren zilveren geworden en werden gevonden door Julian, Nila Elia en Aimée Sophie. Zij mochten een prijsje uitzoeken. Om 10.50 uur gingen we met de stokken door de kerk en zongen we samen een lied over palmpasen en daarna ging het met de muziek voorop door het dorp. Het weer werkte niet heel erg mee, maar gelukkig hebben we het tijdens het eieren zoeken en de optocht wel bijna droog gehouden. Aan het eind van de optocht was er voor ieder kind met een stok de bekende verrassing en voor de muziek een lekker kopje koffie met paasbrood.

- Anita Nusselder



Bijbelkring

Dinsdag 16 april van 10.00 - 11.30 uur in de Ruimte. Iedereen hartelijk welkom!

Van de diaconie

Pannenkoekendag in Hummelo op 8 maart 2024 was gezellig en lekker. Doordat er veel mensen kwamen, oud en jong, om met elkaar te eten van de zelfgebakken pannenkoeken.

Jawel door vrijwilligers gebakken!

Dankzij uw bijdrage konden wij er weer een feestje van maken, zodat wij de voedselbank Doetinchem/Zelhem blij kunnen maken met een financiële bijdrage.



Wilt u deze diaconieprojecten financieel steunen?

Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer van de diaconie door uw bijdrage direct over te maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Bij voorbaat hartelijke dank! De diaconie van Hummelo is te bereiken via het emailadres: diaconie@kerkhummelo.nl



Vrijwilligersdag

Onze kerk kan bestaan door de inzet van een grote groep vrijwilligers. Het werd hoog tijd om hen in het zonnetje te zetten. En dat is middels een gezellige middag gebeurd op zaterdag 16 maart.



Ten slotte, een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

Predikant: vacant • • •

Scriba: dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •

Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •

Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 • **Website:** wichmond.protestantsekerk.net •

Koster: mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

Op weg naar Pasen

Nu we dit schrijven is het twee weken voor Pasen, als u dit leest is het Paasfeest reeds voorbij. We hebben net de vijfde wandeling gedaan, die van Vorden. Vijf mooie wandelingen op zondagmiddagen met als vertrekpunt de Protestantse kerk van Vorden, Wichmond, Steenderen, Hengelo of Zelhem. Drie wandelingen liepen we samen met 'de lokale dominee' en een groepje wandelaars, de andere twee hebben we op eigen houtje gedaan omdat de vaste tijd niet goed schikte. Bij de gezamenlijke wandelingen was het mooi om in gesprek te raken met andere deelnemers, sommige mensen liepen meerdere tochten samen met ons op. Telkens was er ook tijd om even te 'mijmeren' bij een rustpunt, meestal een bankje, met een stukje tekst om over na te denken. De routebeschrijvingen waren uitstekend, maar het moet gezegd: het is ons toch gelukt om 1x niet goed op te letten zodat we een stuk terug moesten lopen om weer op het 'rechte pad' te komen. We willen de organisatoren van de wandelingen heel hartelijk bedanken voor het organiseren van deze fijne activiteit in de veertigdagentijd.

-Derk, Jan Willem, Hendrik en Ep Heuvelink



Neêrlands hoop in bange dagen!

Ook dit jaar neemt drs. Co Boon ons weer mee terug in de geschiedenis. Op 10 mei 1940 viel nazi-Duitsland Nederland binnen zonder oorlogsverklaring. Ondanks een aantal voorafgaande dreigingen hadden vele vaderlanders deze inval niet verwacht. Vijf lange en moeilijke oorlogsjaren stonden ons te wachten. Was er nog hoop en vooruitzicht op een tijd van "na de oorlog?" Wat waren Hitlers gedachten omtrent Europa's toekomst in die dagen? Hoe zagen bekende en ook minder bekende Nederlanders in bezettingstijd de vaderlandse toekomst tegemoet? Met of zonder Duitsers? We beluisteren in kort bestek o.m. de meningen van koningin Wilhelmina, minister-president P.S. Gerbrandy, kardinaal de Jong, Titus Brandsma, Willem Drees en anderen. Tijdens en na de voordracht is er gelegenheid om vragen te stellen en om te bespreken wat er van die hoop in bange dagen terecht is gekomen. Zaal Withmundi is maandag 22 april open vanaf 19.30 waar versgezette koffie en thee klaarstaan, we beginnen om 20 uur.

-Ep Heuvelink

Vrijheid

Is “vrijheid” een kritisch begrip. In Galaten 5 roept Paulus ons op onze vrijheid te koesteren, opdat we, als individu, vrij blijven: “Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.” In zijn brief legt de apostel een relatie met het werk van de Geest. Niet alleen in de persoonlijke sfeer, maar ook op maatschappelijk terrein is hier sprake van een kolossaal geschenk. Paulus noemt als vrucht van de Geest: “liefde, vreugde, vrede ...”

Elk jaar, op de 4de en 5de mei, beseffen we (hopelijk) welk een kostbaar bezit vrijheid voor een volk is. En wat er nodig is vrij te blijven. Ons volkslied legt een relatie tussen vrijheid en de bereidheid “God den Here, de hoogste Majesteit” te “obediëren in der gerechtigheid.” Leest u maar het laatste couplet van Lied 708 in het Liedboek. Bovengenoemd besef is echter niet vanzelfsprekend aanwezig. Uit onderzoek blijkt dat slechts 14 procent van de Nederlanders het eerste couplet van het volkslied kent. Ik lever graag een kleine bijdrage om de bekendheid met de inhoud van ons volkslied te vergroten.

Welnu ..., het Wilhelmus is betrekkelijk kort, sinds 10 mei 1932, het officiële Nederlandse volkslied. Dat veel Nederlanders, en niet alleen jongeren, moeite met de tekst hebben, is te begrijpen. Een



Prins Willem van Oranje op anderen leeftijd (c. 1584)

lied dat stamt uit de tweede helft van de zestiende eeuw vraagt om toelichting. Wat betekent bijvoorbeeld: “Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd” (= geheel onbevreesd)? En wat moet je anno 2024 met de opmerking van Willem van Oranje dat hij “van duitsen bloed” is en “den koning van Hispanje” altijd heeft geëerd? De tekst zal aan elke generatie opnieuw moeten worden uitgelegd.

Nog om een andere reden hebben sommigen moeite met het Wilhelmus, met volksliederen in het algemeen. Zij leggen een relatie tussen godsdienst en nationalisme. De ellende die nationalisme kan oproepen hebben we gezien op de Balkan. Anderen noemen zich republikeinen, hebben niets met het koningshuis en het Wilhelmus.

En dan is er nog de vraag of het volkslied wel in de zondagse kerkdienst thuis hoort. Op de 1ste zondag na koninginnedag en rond 4 en 5 mei wordt in veel kerken Lied 708, vers 1 en 6 gezongen. Wie bewust de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd, zeker wie op de één of andere wijze actief waren in het verzet tegen Hitler-Duitsland, familieleden of goede vrienden hebben verloren, ervaren op bovengenoemde dagen de actualiteit van het Wilhelmus: “de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.” Ongetwijfeld gaat er heel wat door deze mensen heen. De emotie veroorzaakt kippenvel. Een aantal kerkgangers echter houdt de lippen stijf op elkaar. In de kerk beloof je niet dat je het vaderland trouw blijft “tot in den dood”, zoals het 1ste couplet verwoordt. Daar beloof je alleen trouw aan God, aan Zijn bedoelingen met mensen. Hetgeen zou kunnen betekenen dat je burgerlijk ongehoorzaam wordt. Je moet God toch meer gehoorzaam zijn dan de mensen? De praktijk om het volkslied na de zegen, dus buiten de kerkdienst om, te zingen, is voor deze gemeenteleden nauwelijks een oplossing. Ik ben van mening dat het Wilhelmus in de zondagse dienst gezongen kan worden, als geestelijk verzetslied.

Dat brengt ons bij de inhoud van het Wilhelmus. Hierover meer in een volgend nummer.

-Wim Blanken (gastpredikant)

Koffieochtenden

De eerstvolgende koffieochtend is op **16 april**, Valentijn van Waalwijk laat ons iets horen dmv. zang en muziek.

Op **7 mei** komt er vermoedelijk iets over de natuur in onze omgeving.

Verslag Kerkenraadsvergadering van 15 maart j.l.

In het vorige KerkLeven was er nog een oproep voor ouderlingen, wij zijn als kerkenraad verheugd dat hiervoor enkele gevraagde personen bereid zijn deze functie op zich te nemen.

Na de dienst Biddag voor Gewas en Arbeid op 13 maart j.l. hebben we een gemeenteavond gehouden alwaar de gemeenteleden zich konden laten informeren over diverse zaken in en rondom de kerk. De raad heeft het als positief ervaren om deze vergadering na een avonddienst te houden. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren; Stand van zaken rondom de Flexwoningen, verhuur van de Pastorie en hoe nu over twee jaar, onderhoud Pastorie tuin en met name de bomen, ervaringen rondom het koffiedrinken na de dienst in Withmundi, verlichting toegangspad Withmundi aan de buitenzijde van de kerk, samenwerking met andere kerken, bestikkerde kerkbladen van andere kerken onder de toren, extra bestuursleden nodig, taakomschrijving van bestuursleden/evt. ondersteunende taken en tot slot zijn er nog opgeslagen spullen uit de Pastorie waarvan het eigendom nog niet bekend is!

De jaarrekening van de kerk is inmiddels akkoord bevonden door kascommissie en de kerkenraad, indien er nog gemeenteleden de jaarrekening in willen zien, dan kan dit, door voor 20 April a.s. contact op te nemen met Scriba Gerrit Huurnink.

Tot slot en niet geheel onbelangrijk heeft de beroepingscommissie de raad te kennen gegeven na een lange zoektocht en twee sollicitatie procedures er niet in geslaagd zijn om een in hun ogen geschikte predikant te vinden voor beschikbare tijd in Wichmond/Vierakker. De beroepingscommissie heeft de raad voorgesteld om nu een procedure op te starten voor een kerkelijk werker met zo mogelijk nog wat meer uren. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen en opdracht gegeven om de hernieuwde procedure in werking te zetten.

-De Kerkenraad

19 april hebben we weer een filmavond in Withmundi
dan presenteren we de film

"Neem me Mee"

met indrukwekkende sterrencast vol levenslessen in prachtig Frankrijk
Van de makers van Gooische Vrouwen en Oogappels



Zes 70-plussers, onbekenden van elkaar, gaan samen op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Nog voor hun busje de landsgrens passeert, is er al onenigheid; met elkaar en met de jonge reisleader Thijs die de organisatie zwaar onderschat heeft. Als de reis vordert en het gezelschap elkaar beter leert kennen, ontstaat er toch een onverwachte vriendschap tussen de reisgenoten.

Ze genieten, delen geheimen en onzekerheden, mijmeren, steunen elkaar en stappen zelfs buiten hun comfort zone. Je bent ten slotte nooit te oud voor nieuwe ervaringen.

We sluiten dit filmseizoen af met een komische en hilarische film die zeker de moeite waard is om te bekijken.

We hopen in september de filmavonden weer op te pakken met nieuwe interessante films die we jullie kunnen aanbieden.

In memoriam
Ingrid de Zwart
18 december 1956 – 21 februari 2024



*“een mens die zonnen aansteekt, voordat de wereld verregend..”
Uit: Er moeten mensen zijn van Toon Hermans*

Op woensdag 21 februari 2024 ontvingen we het bericht dat “midden in het leven” Ingrid de Zwart is overleden. Echtgenoot van onze oud-predikant Kees Bochanen. In 1983 werd Kees predikant in onze gemeente. In 1985 werd Ingrid predikant in Wehl. In mei 1987 zijn Ingrid en Kees getrouwd in de protestantse kerk in Steenderen. Zowel de kerk in Wichmond als in Wehl was te klein om alle gasten te ontvangen. Ze hebben gelukkige jaren gekend in de pastorie aan de Dorpsstraat.

In 1992 zijn ze samen verhuisd naar Maasbracht. Ingrid werd predikant in Maasbracht en Kees in Roermond. Het oosten van het land bleef trekken en in 1997 verhuisden ze naar Dieren. Kees werd daar predikant. Ingrid werd directeur van het Catechetisch Centrum in Kampen. Van 2000 tot 2008 was ze als docente verbonden aan het theologisch seminarium Hydepark te Doorn en aan de Protestantse Theologische Universiteit. Haar specialisme was catechese.

Ingrid wilde rond haar vijftigste graag nog één keer “gewoon” gemeentepredikant worden. Het werd Deventer, waar zij predikant werd van de Lebuinuskkerk. Deventer werd ook hun nieuwe woonplaats. Ingrid is tot aan haar emeritaat in 2021 aan deze gemeente verbonden gebleven. Ook na haar pensioen bleef Ingrid volop actief. Zij was voorzitter van het Inspiratiefestival, voorzitter van de Tentoonstellingscommissie van de Domkerk in Utrecht, lid van het Coventryberaad, lid van het bestuur van Eredienstvaardig en secretaris van de Rotaryclub Deventer. Daarnaast ging ze op zondagmorgen nog volop voor in kerkdiensten.

Ook in Wichmond ging Ingrid regelmatig voor, afgelopen september nog tijdens de Startzondag. Het leven had haar nog veel te bieden en zij zelf had nog veel te bieden. Ingrid heeft veel betekend in haar werk als predikant en pastor, maar ook in haar privéleven. Haar gulle lach, haar humor, haar hartelijkheid, haar betrokkenheid, haar geloof.

Het maakte haar tot een mooi mens, een Godsgeschenk.

Wat zullen we haar missen en met ons veel anderen.

Natuurlijk zal Kees haar het meeste missen. We wensen Kees veel sterkte en kracht toe.

-Erna de Greeff en Joke Rensink



Dank vanuit Ethiopië

In januari 2024 zijn we naar Ethiopië geweest. We hebben onze zoon Thijs, zijn vrouw Sanne en onze kleinkinderen Abel en Lea bezocht. Zij wonen in de hoofdstad in Addis Ababa.

Van de diaconie van de protestantse gemeente Wichmond kregen we de vraag of er wellicht een mogelijkheid was om een lokaal project daar financieel te ondersteunen. Dit hebben we voorgelegd aan Thijs en Sanne. Zij verwezen ons naar het project Addis Alem. Dit mooie project in Debre Zeit, zo'n 50 kilometer zuidelijk van Addis Abeba, wordt geleid door Pim en Gerdine Marijs. We hebben hun project bezocht en persoonlijk het geld overhandigd. We zijn hartelijk ontvangen door Pim en Gerdine. Ze hebben ons een rondleiding gegeven over hun project. We waren diep onder de indruk van het mooie werk dat ze daar doen. Hieronder stelt Gerdine zich aan jullie voor en geeft uitleg over het project Addis Alem.

Hartelijke groet,

-Jan en Joke Rensink



"Vanuit Ethiopië willen we u hartelijk bedanken voor het mooie bedrag wat Jan en Joke namens u allen mochten overhandigen! We zijn hier erg blij mee en we kunnen u ervan verzekeren dat het geld goed gebruikt wordt! Hieronder zullen wij 'kort' uitleggen wie wij zijn en wat we doen in Ethiopië. Wij, Pim en Gerdine, wonen sinds 2010 in Ethiopië met onze 4 biologische kinderen en op het moment 4 Ethiopische pleegkinderen en hebben in de afgelopen jaren verschillende programma's opgezet. Zowel voor geestelijke nood als dagelijkse nood. We gaven daar de

verzamelnaam 'Addis Alem' aan. Dat betekent 'Nieuwe Wereld'.

Als visie hebben we om Gods Naam te zien verheerlijkt in de harten en levens van de Ethiopische mensen. We delen Gods liefde uit in Woord en in daad.

Zo ondersteunen en trainen we lokale kerkleiders, ontwikkelen/vertalen allerlei christelijke ondersteunende lectuur (er is hier amper lectuur te verkrijgen in lokale talen, er zijn meer dan 80 talen hier, dus genoeg vertaalwerk te doen). Verder hebben we een inloophuis waar mensen welkom zijn voor een bakje koffie, en hebben we een



pastoraal coach en sociale werkers die met hen in gesprek gaan. We luisteren naar de noden van de mensen en kijken hoe we hen praktisch kunnen helpen. Soms betekent dat een voedselpakket of wat kleding, in medische kosten ondersteunen en soms betekent dat een aantal maanden huishuur betalen omdat bijvoorbeeld een weduwe met 4 kinderen anders op straat belandt. Maar al snel kijken we hoe we voor de langere termijn verder kunnen helpen. Zo zijn ook onze andere programma's ontstaan:

- Educatie support (80 kinderen die naar school kunnen gaan)
- Dagopvang voor gehandicapte kinderen (kinderen die niet buiten de deur mochten/konden komen, komen naar onze dagopvang waar wij ze liefde en aandacht geven en vaardigheden aanleren, en de ouders kunnen gaan werken)
- Noodopvang voor tienermoeders met hun baby (tienermoeders die ongewenst zwanger zijn geworden, verlaten door man/vriend, die nergens heen kunnen, wonen in onze opvang voor ongeveer 6-12 maanden en erna



begeleid een eigen huisje huren en worden getraind en gecoacht in zelfzorg, baby zorg, zelfvertrouwen, en inkomsten genereren)

- Handwerk training en productie in manden vlechten, houtbewerking en naaien (binnen naaien en houtbewerking werken mensen die ergens anders niet kunnen werken vanwege hun lichamelijke en/of mentale beperkingen, maar ook tienermoeders die hun baby's naar onze kinderopvang kunnen brengen)

- Verkoop van alle handgemaakte producten als Addis Alem Handmade.

Van harte welkom om ons eens te komen bezoeken en ook praktische hulp is altijd welkom! Blijft u ook meebidden voor het werk in Gods Koninkrijk.

*Hartelijke groet,
Pim en Gerdine*

De bloemengroet in de maand maart

- 3 maart Dhr. E. J. Elsman en mw. L. ten Have
- 10 maart Mw. G. Schepers-Stegeman en mw. D. Olthof-Makkink
- 17 maart Dhr. G. Wagenvoort en dhr. F. Konincks
- 24 maart Mw. W. Loman-Tuitert en dhr. J. de Greeff.



Aquarel in Withmundi

Hebt U de mooie aquarel al zien hangen boven de deur van de consistoriekamer en hoe komt het daar?

Het is nageschilderd van een foto uit het jaar 1900. Jenny Heerink, dochter van Mw. Jantje Heerink, heeft er dit mooie schilderstuk van gemaakt. Let op de mooie houten toren. Het schilderij is terecht gekomen bij tante Marie, Mw. Pellenberg, zij heeft het aan haar zoon Evert Jan gegeven en deze heeft het aan de kerk geschonken. Namens de PG Wichmond onze hartelijke dank hiervoor.

-Tineke ten Dijk voorzitter kerkenraad





De Geest krijgen



Kik geeft de kinderen Muis een heel moeilijk raadsel op: "Rara, wat is het ... HIJ IS ONZICHTBAAR, MAAR HIJ BLAAST; HIJ IS SNEL, MAAR HEEFT NOOIT HAAST; HIJ IS NIET HEET, MAAR VERWARMT; HIJ IS EEN FEEST DAT JOU OMARMT!" De muizen kruipen bij elkaar om het raadsel op te lossen. Ineens springt Maikel op. "Ik weet het!", roept hij hippend van de ene achterpoot op de andere. "Het kerkorgel! Want ... muziek is onzichtbaar, het orgel blaast ... de vingers van de organist gaan snel ... van muziek word je w arm ... en het is feestelijk!" Kik vindt het knap bedacht! Maar het is niet DE oplossing. Weer steken de muizen de snorharen bij elkaar. Ineens piept een zusje:

"Ik weet het! Het springkussen op het kerkplein! Het staat klaar voor Pinksteren! De lucht in het kussen is onzichtbaar, maar je hoort hem blazen! ... Je springt snel, maar je hebt geen haast ... je krijgt het hartstikke heet ... en een springkussen zit  m je heen!" "Jaaa, dat is het!" roepen alle muizen. Kik is vol bewondering. Maar weer is het niet DE oplossing. "Ik zal het verklappen" zegt Kik. "Het is ... de Heilige Geest van God! Die is onzichtbaar en blaast opens warmte in mensen. Dat gebeurt op het Pinksterfeest!" De muisjes vinden het antwoord maar zo zo. Samen rennen ze enthousiast naar buiten. Want het springkussen, dat vinden ze het toppunt van Pinksteren!



Pinksterhanger

Laat het vuur van de Heilige Geest zien! Knutsel deze Pinksterhanger en hang hem voor het raam zodat de zon erdoorheen kan schijnen. Nodig: Papier in vurige kleuren, schaar, speld, lijm/plakband, ophangdraad, drie kralen.

1. Knip/plak drie repen van ca. 2 cm breed en ca. 58, 48 en 38 cm lang. Sluit elke reep tot een ring en geef die met  en knijpje een vlamvorm. Leg ze in elkaar, plak de onderkanten vast.
2. Maak een kraal onderaan de ophangdraad. Prik een gaatje door de punt van de kleinste vlam en haal de lange draad van onder naar boven erdoor, de kraal blijft van binnen. Rijg de tweede kraal aan de draad, fixeer hem ca. 4 cm hoger dan de vorige. Prik weer een gaatje en trek de draad door de middelste vlam. Doe hetzelfde met de derde kraal in de grootste vlam. Laat de ophangdraad lang.
3. Plak er eventueel een papieren hartvorm van 20 cm hoog achter met ietsje plakband. (Dit hoef niet.)
4. Krul nog wat vuurtongen door reepjes papier om een sat eprikker te wikkelen. Breng ze in vorm en plak ze als vuurtongen tegen vlam  n draad.



Uit de Bijbel

Toen de dag van pinksteren aanbrak waren de leerlingen samen op een plek. plotseling kwam er een stormachtig geraas uit de hemel, het vulde heel het huis. Er verschenen vurige tongen boven ieder van hen. Ze raakten vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in allerlei talen, zoals de Geest hun ingaf. (Vrij naar Handelingen 2:1-4)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurni ns